



Jaap Boersema

DAGELIJKS LEVEN 23 november 2021 door Patrick Goede



Ondernemer Jaap Boersema wil af van kerkmaniertjes: "God laat zich niet in systemen vatten"

"Alleen al zo'n 'bidstem', ik weet niet of je dat fenomeen kent, maar zo'n stem die ineens heel plechtig of juist heel amicaal klinkt. Of die om de regel "Heer" zegt terwijl je bidt." Ondernemer Jaap Boersema heeft een aangeboren allergie "voor maniertjes en systemen die God proberen te vatten". Ook als kind had Jaap al zo zijn bedenkingen bij de gemeenschappelijke gang naar de kerk en vroeg hij zich af of bepaalde dingen niet anders konden. Aan CIP vertelt Boersema hoe hij deze worsteling niet langer ziet als een nare karaktertrek die hem lang in de weg heeft gezeten, maar het juist gebruikt bij zijn werk als coach van ondernemers.

Jaap vertelt over zijn traditioneel christelijke opvoeding: "Ik had vaak het gevoel dat ik er niet helemaal bijpaste. Ik schaamde mij eigenlijk als we in een optocht naar de kerk liepen. En daar schaamde ik mij dan vervolgens weer voor richting God. Want daar moet je je toch niet voor schamen? Zo was dat altijd wel een soort worsteling voor mij. Toen ik zelf ging studeren kwam ik in aanraking met christenen die vrijer en persoonlijker met hun geloof richting God omgingen."

Bidstem

Jaap voelt zich daardoor in die periode steeds meer aangetrokken tot charismatische stromingen. Maar ook daar ontstaat weer een worsteling. "Net als bij de gereformeerde traditie waarin ik was opgegroeid had ik soms het idee dat het allemaal maniertjes waren. Alleen al een 'bidstem', ik weet niet of je dat fenomeen kent, maar terwijl het in de traditionele kerk de domineestem betrof, of tijdens het bidden een stem die ineens heel plechtig klinkt, was het in de evangelisch-charismatische hoek juist heel amicaal en klonk het om de regel "Heer" terwijl er werd gebeden. Of er waren bijvoorbeeld bepaalde stappen die je moest ondergaan voor bevrijding. Het moet op de één of andere manier steeds behapbaar worden gemaakt waardoor je het kunt toepassen in bepaalde gedragsformules. De *story of my life* is dat ik het ingewikkeld vind om in systemen te zitten. Of dat nu een kerksysteem of een organisatiesysteem is. Volgens mij laat God zich ook niet in systemen vatten dus ben ik weer verder gaan zoeken."

"Wat ik bij veel christelijke ondernemers merk is dat ze de combinatie van God en zaken moeilijk vinden. Ze scheiden die liever, God en succes, geld en God, dat vinden sommigen niet samen gaan"

Het worstelen met systemen blijkt niet slechts een karaktertrek van Jaap. Steeds beter begint hij te begrijpen dat God deze eigenschap juist wil gebruiken.

"Het heeft het voor mij makkelijker gemaakt om meer afstand te kunnen nemen van kerksystemen en open te staan voor hoe God aan het bewegen is. En dan is het zo gaaf om te zien dat juist in deze tijd Gods Koninkrijk op hele vernieuwende manieren zichtbaar wordt, juist ook in het gewone leven en het bedrijfsleven. En God heeft mij, maar ik hoor het ook breder om mij heen, heel duidelijk gemaakt dat Hij er naar verlangt dat dit plekken worden waarin Hij Zijn glorie zichtbaar kan maken."

Systemen

Ondernemers hebben volgens Boersema alles in huis om in volledige afhankelijkheid van God buiten het systeem te gaan ondernemen.

"De Geest waait waarheen Hij wil, en de vraag is of je die koerswijziging ook wilt volgen. Als je moet wachten op al die logge systemen word je ook niet blij. Wat ik steeds meer merk is dat God ons uitnodigt om op een hele unieke en eigen manier te ontdekken hoe Hij met ons omgaat. Hoe graag we soms ook willen horen hoe we iets moeten doen, uiteindelijk werkt God zo niet. Hij nodigt ons uit om Hem te ontdekken zodat Hij zich in zijn volheid kan laten zien. Daarin worden we teruggeworpen op onszelf, om niet vanuit eigen kracht, maar met open handen naar God toe te gaan en te zeggen: 'Hier ben ik en ik wil het graag ontdekken'."

Maar hoe ziet het leven met die houding richting God er dan op een doorsnee dag uit voor Boersema? "Ik begin de dag met God. Ik ben stil en heb een aantal gebruiken die ik dan doorneem. Ik aanbid God, doe muziek aan en probeer te luisteren waar er mogelijk iets tussen mij en God instaat. Als dat zo is wil ik dat ook belijden en de zuivering door zijn bloed ontvangen. Soms heb ik bijvoorbeeld de deur opengezet voor demonische invloeden vanuit de wereld. Ik ben niet zozeer van het overal demoontjes zien hoor, maar ik geloof wel dat het mij weg kan houden van het helemaal vrij tegenover God staan. Gaandeweg heb ik mijn bedrijf ook heel concreet aan God overgedragen. Daarmee is Hij de eigenaar en wil ik graag doen wat Hij wil dat ik doe. Een aantal dingen deed ik eerst gewoon vanuit het idee dat er brood op de plank moest komen. Samen met anderen ben ik toen gaan zoeken naar datgene waarvan ik geloof dat God dat specifiek aan mij geeft."

"Ik was fanatiek bezig met Gods Koninkrijk. Ik ging daar te ver in. Ik kende mijn eigen grenzen niet en ik deed van alles. Dingen die ik kon doen maar die ik niet per se moest doen"

Burn-out

Jaap besluit in 2008 om ondernemer te worden en begeleidt tegenwoordig als coach ondernemers en professionals van grote en kleine organisaties. Aan die keus ging een burn-out vooraf. "Ik had een baan in het onderwijs en werkte voor Alpha Cursus Nederland. Ik was fanatiek bezig met Gods Koninkrijk. Ik ging daar te ver in. Ik kende mijn eigen grenzen niet en ik deed van alles. Dingen die ik kon doen maar die ik niet per se moest doen. Daarmee heb ik mijzelf over de kop gejaagd. Toen ben ik stilgezet bij de vraag: 'Wie ben ik en wat mag ik bieden?'. Vanuit die vraag heb ik toen mijn bedrijf opgebouwd. Ik stel mij vaak aan mensen voor met mijn doopnaam, Jakob. Ik voel mij ook heel vaak een Jakob, een graaier. God gaf hem de zegen maar Jakob denkt vaak dat als hij niet voor zichzelf zorgt, niemand anders het doet. Dat herken ik heel erg van mezelf. Uit wantrouwen denk ik dan dat God mij over zal slaan. Het is dan een enorme rijkdom om te ontdekken dat dit niet zo is."

Terugkijkend op zijn leven heeft God aardig wat puzzelstukjes in elkaar laten vallen bij Boersema. "Ik ben ooit begonnen in de zorg, daar begeleidde ik vooral mensen. Daarna trainde ik mensen in het onderwijs en daarnaast was ik bezig in Gods Koninkrijk. Dit waren drie dingen die allemaal los van elkaar stonden in die tijd. Ik was daarin een soort van verdeeld. Maar bij het starten van mijn bedrijf kwamen die drie elementen bij elkaar. In mijn coaching zit een stuk begeleiding maar ook de behoefte om mensen verder te helpen en iets mee te geven. Ik ben niet een coach die alleen maar luistert, ik ben een coach met een missie. De ervaringen die ik heb opgedaan neem ik echt mee in mijn coaching."

Steady

Jaap coacht ondernemers en start daarbij vrijwel altijd op basis van 'authentieke zelfsturing'. "Hoe wordt je rentmeester van wat God je heeft gegeven? Het begint met de persoon die je bent: je lichaam, je verantwoordelijkheden en je geld. Het begint met *steady* worden in jezelf. Dingen ondernemen door jezelf te zijn is niet gaan kijken hoe anderen het doen. Maar wie ben jij en hoe doe jij het? Je moet je niet laten verleiden tot hoe de markt het doet maar eerst kijken wat je zelf in huis hebt. Daar begint het mee en vervolgens kun je gaan kijken hoe je dit afstemt met God. Dat is afhankelijk van waar je je bevindt in je reis met God. Dus: Wat heb ik in huis? En wat laat God mij daarin zien? Kijk daarbij ook naar het segment en met wie je samenwerkt. Levert wat je zaait een goede oogst op? Ga niet als een gek overal maar wat doen en proberen, wat veel ondernemers doen."

Heeft Boersema tot slot nog tips voor de specifieke uitdagingen waar christelijke ondernemers tegenaan kunnen lopen? “Wat ik bij veel christelijke ondernemers merk is dat ze de combinatie van God en zaken moeilijk vinden. Ze scheiden die liever, God en succes, geld en God, dat vinden sommigen niet samen gaan. Sommige christenen denken al gauw, ik ga in de zending werken of voor Compassion. Dat zijn hele mooie dingen als dat jouw roeping is, maar ik denk dat je daarmee voorbij gaat aan het feit dat God ons ook geroepen heeft om met onze voeten in de klei van de business te gaan staan. Ik geloof dat als je dingen puur en wijs doet je ook ziet dat het juist over Gods rijkdom gaat. Niet alleen om er zelf veel uit te halen maar om een bijdrage te kunnen leveren in de wereld. God geeft ons de mogelijkheden om van binnenuit het systeem te veranderen. Om dat wat op veel plekken krom is weer recht te maken. Bevraag jezelf op je motieven. Onderneem je vanuit je roeping of vanuit een gedrevenheid om de beste te willen zijn? Ben je bereid dat laatste los te laten en God de regie te geven over je onderneming?”

